

IK KERK, JIJ KERKT, KERKEN WIJ?

Van werkwoord naar definitie

Terug naar wat er met kerk
bedoeld werd...

Door: Arão Tomé Guerreiro

Vertaald en bewerkt door: Cherrelle Eid



Ik zal me even voorstellen. Ik ben een consultant en zelfstandig ondernemer. Een van mijn belangrijkste taken is het schrijven van bedrijfsplannen. Wanneer ik een opdracht hiervoor ontvang, ben ik verantwoordelijk dat het voor de afgesproken datum klaar is. De manier waarop ik het doe, doet er niet toe. Ik kan het 's nachts doen of 's morgens. Ik kan het doen in mijn kantoor, thuis op de bank, naast een zwembad of in het winkelcentrum. Ik kan het doen hoe en wanneer ik wil, zolang het maar afkomt op de afgesproken datum. Wat is hier dus belangrijk? Hoe ik het doe of het uiteindelijk afhebben van het document? Natuurlijk, het klusje klaren, daar gaat het uiteindelijk om!

Middel in plaats van Doel

Laten we dit voorbeeld doortrekken naar ons denken over de kerk. Soms, als gevolg van cultuur of traditie, zijn we geneigd om meer aandacht te geven aan

het middel in plaats van het doel. Ik geloof persoonlijk dat dit gebeurt met de kerk tegenwoordig. Mensen gaan naar de kerk, ze kennen alle bekende liedjes, ze "spreken" Christelijk, door het mooi klinkende bijbels taalgebruik. Ze zijn misschien ook nog eens betrokken met verschillende activiteiten in binnen de kerk. Ze doen alle middelen, alle mooie werken, maar weten ze wel het ware doel van de kerk? Is de definitie van kerk wel diep geworteld in hun cultuur en denken? Of is het bezoeken van een kerkdienst een doel op zich geworden? Bestaat kerk omdat we bijeenkomsten hebben of hebben we bijeenkomsten omdat we kerk zijn!?

Wat is het doel?

Dus, wat zou het doel moeten zijn? Als het kerkbezoek niet het doel is, wat dan wel? Laten we kijken naar hoe de bijbel over de kerk spreekt.

Ten eerste beschrijft de bijbel dat de kerk **een lichaam** is - *"Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus' lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk"* Kol. 1:24; *"Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus."* I Kor. 12:12.

Ten tweede, is het lichaam geroepen om **in eenheid** te blijven - *"Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden."* Joh. 17:21; *"Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping"* Efeze 4:3-4.

Ten derde is het lichaam geroepen om **elkaar op te bouwen en te versterken**. - *"En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelisten, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk"*

in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd” Ef. 4:11-12; “Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. Hebr. 10:24-25.

Als vierde punt, is het lichaam geroepen **om discipelen te maken** - – “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” Mat. 28:19

Dus, de kerk is een lichaam welke bestaat uit verschillende leden. Als we leden van een lichaam zijn, betekent het dat iedereen een functie heeft. Zoals mijn natuurkunde docent mij leerde, heeft elke cel in mijn lichaam een taak om de andere cellen in het lichaam te dienen. Dit is precies wat er zou moeten gebeuren in het lichaam van Christus, genaamd de kerk. We zijn gemaakt om in eenheid te blijven, om discipelen te maken, om elkaar te versterken en op te bouwen. Maar... Zijn we eigenlijk wel deze bijbelse kerk? In een prachtige 2 uur durende bijeenkomst waar we samen zingen met een koor of muziekgroep en luisteren naar een enkele persoon de de prediking leidt; zijn we dan echt de type kerk welke de bijbel ons leert te zijn? Is die manier van kerk niet meer een evenement in plaats van een gecoördineerd lichaam? Een plek waar men onderling een sterke relatie heeft en met de mensen buiten de kerk. Een plek waar mensen elkaar helpen, elkaar motiveren, elkaars problemen specifiek bespreken en elkaars twijfels en onduidelijkheden in een ander licht bekijken.



Does Church exist because we have meetings, or we have meetings because we are Church...?

Arão Tomé Guerreiro

Hier nu mijn vraag voor jou als lezer: durf je verder te kijken dan traditie? Durf je het “kerk gedrag” ter discussie te stellen en te onderzoeken naar wat het betekent om “de kerk van Christus te zijn?” De apostel Paulus zegt in Romeinen 12 “*En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken (...)*” dit betekent dat we van tijd tot tijd onze ideeën even moeten bijstellen naar de bijbelse waarheid en dat we wat muren moeten neerhalen die traditie en herhaling in ons denken hebben gebouwd. Jezus zegt namelijk, waar twee of drie samen zijn in Mijn naam, daar ben Ik. Hoe eenvoudig kan dat zijn? Dit betekent dat hij niets zegt over een speciale plek om samen te komen in Zijn naam. Mensen ontmoeten elkaar simpelweg waar ze gewoonlijk zijn; thuis, op het werk, in een restaurant, in een gemeenschappelijk gebouw, in een

vergaderzaal, in de auto, onder een boom...

Verandering!

Op het moment zie je een groeiende ontevredenheid met het traditionele concept van kerk zijn. Mensen weten dat er veel meer is dan slechts het bijwonen van een mooi evenement op zondag. Er zijn een aantal concepten die verwijzen naar een vernieuwing van het “kerkgaand-denken” naar het denken in “kerk-zijn” zoals Jezus dat ons leert. “*Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?*” 1 Kor. 6:19

De eerste is de opkomst en groei van het aantal huiskerken. Een huiskerk is een naam die verwijst naar het bijeenkomen van mensen in de naam van Jezus in elke mogelijke plaats, maar meestal bij iemand thuis. Ze doen dit werkelijk om zich te voeden vanuit

“Hier is nu mijn vraag aan jou: durf je verder te kijken dan traditie? Durf je het “Kerk gedrag” ter discussie te stellen en te onderzoeken wat het betekent om “De Kerk van Christus te zijn?”

de Bijbel in bijeenkomsten die geleid zijn door de Heilige Geest. In huiskerken zijn er geen hiërarchieën, elk persoon wordt gezien als gelijk en er is de mogelijkheid dat elk individu zijn of haar door God gegeven gaven mag gebruiken. Door de kleinschaligheid is het mogelijk om een persoonlijke relatie te hebben met je broers en zussen en dit werkt effectief om zo elkaar te versterken en op te bouwen en te discipelen. Laten we eerlijk zijn, behalve de moderne naam, gaan huiskerken gewoon terug naar de bron van kerk zijn, het vernieuwd ons denken van alle andere concepten van kerk dat het een organisatie, denominatie of gebouw zou moeten zijn. Een huiskerk simpelweg het bijeenkomen van twee of een paar meer in de naam van Jezus, in alle eenvoud en openheid.

Door de persoonlijke relatie tussen broers en zussen kan individuele groei echt diep beginnen, en dit werkt ten goede voor het hele lichaam. Heb je weleens een bamboe-stok gezien? Bamboe heeft een grotere treksterkte (weerstand tegen uit elkaar getrokken worden) dan staal, en het is nog sterker bestand tegen druk dan beton. De weerstand is mogelijk omdat het "lichaam" van de bamboe wordt gevormd door een groot aantal parallelle vezels die elkaar ondersteunen. Als sommige vezels kapot zijn, verliest de hele stok het vermogen tegen druk. Maar als alle de vezels in perfecte staat zijn maakt dit de hele stok sterk en is het geschikt voor tal van doeleinden. Dit is de eenheid! Zo is het ook voor het lichaam van Christus!

Echte eenheid is zeer krachtig

We kennen ze allemaal: Christelijke mannen bijeenkomsten, jeugd groepen, vrouwen groepen, zakenlui lunches, ouderen groepen etc... Wanneer het lichaam bemoedigd wordt om een te zijn, betekent dit niet per se het bij elkaar brengen van mensen met precies dezelfde kenmerken. Nee! Confrontatie en verschil hoort er te zijn binnen de kerk, het is een indicator dat de verschillende delen van het lichaam elkaar in evenwicht brengen. Werkelijke eenheid is dus niet het ontmoeten van mensen van je eigen leeftijd of achtergrond. Het gaat erom dat we alle "etiketten" verwijderen. **Als we alle verschillen negeren en alleen onze eenheid met Jezus laten staan, dat is dat precies wat de kerk verenigt!** Begrijp je nu waarom Jezus het Hoofd van Zijn lichaam wilt zijn...? Hoe eenvoudig kan het zijn?

Want de Heer zegt: "En daarna, ik zal mijn Geest uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten

"Wanneer het lichaam bemoedigd wordt om een te zijn, betekent dit niet het bij elkaar brengen dezelfde mensen. Nee! Confrontatie en verschil hoort er te zijn binnen de Kerk, het is een indicator dat de verschillende delen van het lichaam elkaar in evenwicht kunnen brengen."

zien." In Joël 2:28. Alle "vlees" in het lichaam wordt gebruikt voor het opbouwen van elkaar, omdat ze allemaal zijn verenigd in Christus!

Jezus roept ieder van ons individueel en heeft een uniek doel in elk van onze levens. Maar als een lichaam zijn we ook geroepen om zout en licht voor deze wereld te zijn. Hoe kunnen we deze taak uitvoeren als we als kerk vandaag de dag gezien worden als iets zonder eenheid? Stel je voor dat je een heerlijk stuk vlees bakt dat goed gekruid is. Zou het niet vreemd zijn als het ene stukje bitter smaakt, het andere stukje zoet en uiteindelijk proef je maar niets van het zout omdat de verschillen zo overheersen? Ik denk dat de wereld is het hetzelfde ervaart. In plaats van het gevoel van de goede zoute smaak van de biefstuk, geeft elke hap een andere smaak, daardoor worden we gezien als een groep van gesegmenteerd en gedifferentieerd kerken die onder elkaar concurreren... Dit is vreselijk! We moeten hiermee ophouden en eenheid vormen in Jezus!

De ander belangrijk aspect van de kerk zijn haar werken. We moeten ons ervan bewust zijn dat God van ons verwacht dat we een invloed in deze wereld hebben voor Zijn Koninkrijk. En deze invloed kunnen we uitoefenen als een enkel lichaam. God vertelde aan koning Salomon: "Als mijn volk, die geroepen wordt door mijn naam, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en zal hun land genezen." II Kronieken 7:14. Os Hillman zei in een recente dienst over eenheid het volgende: "Als er eenheid is, is er Kracht. Eenheid gaat over gezamenlijke inspanningen en niet over de concurrentie tussen de groepen. De bijbel zegt ons vijf zullen 100 achtervolgen, maar 100 zullen 10.000 achtervolgen (zie Lev. 26:8). Er is een vermenigvuldigingsfactor in de eenheid van getallen. Wij zijn honderd keer meer effectief zijn als we een verenigd groep zijn. Stel je voor wat God kan doen met een verenigde kerk.... Dus, als de kerk zich vernedert en bidt, zal ze het hele land bevrucht.

De eerste kerken wisten dit principe van eenheid. We kunnen dit zien in de brieven van Paulus: "Ja, zo heb ik ernaar gestreefd om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus al genoemd was, opdat ik niet zou bouwen op het fundament van een ander" Rom. 15:20, "En ik bid u, broeders,

door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij perfect worden samengevoegd in dezelfde Geest en in datzelfde arrest " I Kor. 1:10. De eerste kerken kenden geen denominaties, ze hadden enkel geografische kenmerken. En als een zendingswerk werd begonnen was dat altijd op een plek waar nog geen zendingswerk begonnen was, om niet te concurreren met hetgeen er al was. Als er in een regio al een kerk was gepland, zou het werk altijd zorgen voor opbouw van datgene wat al gestart was door anderen.

De werken van deze kerk, kunnen initiatieven zijn zoals gemeenschappelijk gebed onder de Christenen en activiteiten die de gehele samenleving zegenen en bereiken. Ik hunker ernaar om eenvoudige interkerkelijke gebedsgroepen te zien opspringen in allerlei plaatsen; in universiteiten, in bedrijven, in gemeenten. Waarom maken we dingen moeilijker dan nodig? Eenheid betekent dat we onze zicht verbreden en alle barrières tussen elkaar omlaag brengen. We moeten onze gedachten vernieuwen om de kerk te zijn op manier waarop de Bijbel ons het leert. De kerk is de enige instelling waarvoor onze Heer Jezus terug komt. Hij komt voor een perfecte en verenigde kerk. Een kerk met een enkele missie: Jezus hebben als Heer en Hoofd van de kerk.

JIJ bent geroepen om de kerk te zijn!

Daarom, laten we in gedachten houden dat we geroepen zijn om op verantwoorde wijze te handelen om ieders spirituele groei mogelijk te maken. Laten we voortdurend ons denken en geest vernieuwen en streven naar een verenigd kerk, welke bestaat uit betrokken leden. Deze leden bouwen elkaar op; dit vraagt een actieve houding, geen passieve houding.

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om als lid zelf, een E N K E L E kerk te zijn: dit betekent dat je ervan bewust moet zijn dat God ervoor gekozen heeft om in JOU te leven, en niet in een gebouw, denominatie, muziekgroep of slechts een bepaalde predikant. Dus, uiteindelijk gaat het erom de kerk te Zijn en niet zomaar om er een bij te wonen... Ben jij Zijn kerk?



Dus, uiteindelijk gaat het erom de Kerk te Zijn en niet zomaar een bij te wonen...

Ben jij Zijn Kerk?

Dit artikel mag vrij geprint en verspreid worden.

Stuur al je vragen, suggesties of andere reacties naar:

info@huiskerknetwerk.nl

Voor meer informatie bezoek:
www.huiskerknetwerk.nl